

Zondag 28 april 2024 in de Lukaskerk

Voorganger: Ds Fokke Fennema

Muziek: Carel Cames van Batenburg

Ambtsdrager: Riekje Jager

Kindernevendienst: Waltraut Stroh

Bloemen: Jannet Schuurman

Welkom door ambtsdrager

Kaarsen worden aangestoken en we zingen:
*Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.*

We gaan staan voor het Intochtslied: *Lied 655*

Moment van stilte

Votum en groet

Gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied: *Lied 305*

Kinderen – de doos

Lezing : I Johannes 3, 18-24

Zingen: Lied 974, 1.2

Lezing: Johannes 15, 1-8

Overweging

Stilte en muziek

Zingen: Lied 656

Mededelingen

Collecte

De 1^e collecte is bestemd voor het werk in de Shalomkerk van kies, de voedselbanwinkel en de 2^e collecte voor de wijkgemeente
Bij de uitgang staat de koffiepots voor uw bijdrage voor koffie en thee.

U kunt uw bijdrage overmaken via het app. Als u deze nog niet heeft, bent u welkom om deze down te loaden.

De collectezakjes komen ook nog langs 😊

Gebeden

Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen we: Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is als de dag net zo helder.

Slotgebed: Onze Vader

Kinderen komen terug

Slotlied: – allen gaan staan *Lied 657*

Zegen afgesloten met verzameld liedboek 235,

Gij levende eerste en laatste
moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit
zegen uw mensen die hier nu zijn en
al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede